



De
allergrootste

liefde

Gods liefde-aanbod

voor u persoonlijk!

“ God heeft de wereld zo **liefgehad** <...> de allergrootste **genade**
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon **gaf**, <...> de allerhoogste **prijs**
opdat een **ieder** <...> het grootst mogelijke **aantal**
die in Hem **geloofd** <...> de gemakkelijkste **voorwaarde**
niet verloren gaat, <...> de allergrootste **redding**
maar **eeuwig leven** heeft. <...> het allermooiste **cadeau** ”

De Bijbel, Johannes 3:16

Deze kerntekst uit de Bijbel is net een stralende
diamant waarin de hele goede boodschap
van God voor de mensen wordt samengevat.

Dit goede nieuws uit de Bijbel wordt 'evangelie' genoemd;
het is verblijdend nieuws voor iedereen
die de moed heeft zichzelf in Gods licht te beoordelen.

God heeft de wereld zo liefgehad ...

Door deze woorden krijgen we een indruk van Gods 'heimwee' naar ons, Zijn schepselen. Deze onbegrijpelijke liefde kunnen we alleen maar bewonderen. Wij hebben God oneer aangedaan, Hem veracht en beledigd.

Maar Hij doet tóch de eerste stap om ons als verloren mensen te redden!

... dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf ...

Dat is de hoge prijs van Gods liefde: Jezus Christus, Gods onbeschrijfelijk grote Geschenk! De rechtvaardige God heeft Zijn liefde bewezen: Hij stuurde Zijn geliefde, enige Zoon naar deze aarde en gaf Hem zelfs over tot in de dood aan het kruis.

Zo heeft God Zich gehaast om ons als verloren mensen te hulp gekomen. Wat een genade!

... opdat een ieder die in Hem gelooft ...

Dit gaat iedereen zonder uitzondering aan. Je zou je eigen naam kunnen schrijven in plaats van 'een ieder'. Wat moeten wij als mensen doen om verloren te gaan? Helemaal niets!

Maar om gered te worden is wél iets nodig!

Maar God eist daarvoor geen goede werken. Nee, Hij spoort ons aan heel **persoonlijk** in Zijn Zoon **te geloven**: in Jezus Christus. De Heere Jezus droeg uit liefde de zware straf van God, die wij vanwege onze zonden (onze verkeerde daden en gedachten) hadden verdiend.

Als u dit in geloof aanneemt, mag u weten: nu bent ook u gered van de eeuwige straf; ook aan u wil God zo **eeuwig leven** schenken!

... niet verloren gaat ...

Met deze woorden duidt God op de toekomst van iedereen die Zijn genade-aanbod verwerpt; ze zullen verloren gaan. Dat betekent: ze zullen voor eeuwig ver van God verwijderd blijven, 'in donkerheid, pijn en eeuwig vuur'. De Bijbel, Markus 9:44

Begrijp het niet verkeerd:
Gods boodschap is góed nieuws en geen dreigbrief.

*God wil niet de eeuwige dood van zondaren,
maar dat de zondaar zich naar Hem omkeert
en eeuwig leeft!*

Maar we zouden onszelf schuldig maken naar u en naar God toe, als we u niet óók zouden vertellen dat de mens zonder God reddeloos en voor eeuwig verloren gaat.

... maar eeuwig leven heeft ...

Dat betekent niet: iets van je leven maken. En ook niet: genieten van het leven. Dat is maar erbarmelijk weinig! *Nee, eeuwig leven is een gelukkig, eeuwig, perfect leven met Jezus Christus.*

De Bijbel beschrijft het zo:

Het loon van de zonde is de dood, maar de genade-gave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus.

De Bijbel, Romeinen 6:23

Wie de Zoon heeft, heeft het leven.

De Bijbel, 1 Johannes 5:12

Wanneer begint dit eeuwige leven dan? Op het moment dat u in Jezus Christus gelooft als uw Redder; dus als u gelooft dat Hij aan het kruis voor u leed en stierf; en als u met diepe spijt oprecht uw zonden voor God erkent.

Dat kan hier en nu!

Hierin is de liefde:
niet dat wij **God** hebben liefgehad,
maar dat **Hij ons** heeft liefgehad
en **Zijn Zoon** heeft gezonden
als Zoenoffer voor onze zonden.

De Bijbel, 1 Johannes 4:10

Evangelie-Lektuur

Postbus 260
AG Aalten 7120
Nederland
www.uhwdw.nl
www.debijbelvoorjou.nl

kijk ook eens op
ons youtube-kanaal:
deBijbelvoorjou

128 5430 Love at Its Greatest Dutch

© 2022 www.gbv-dillenburg.de – with kind permission of Beröa-Verlag, www.beroea.ch